

# Kampkrant 3 - 2018

Almere - Maandag 6 augustus 2018



De kampkrant is een unieke uitgave van de Stichting Nationaal Modelvliegkamp

## Zwoel Zomeravond Zweven



Jawel hoor, dit was zoals verwacht weer een programma onderdeel met veel deelnemers.

Een heerlijke vliegavond, niet te warm, nog steeds behoorlijk veel thermiek te vinden, en dus perfecte omstandigheden voor een zweefwedstrijd. Met Mirko als gedreven wedstrijdleder werd er op 4 spots gevlogen en konden er 2 volle ronden worden afgewerkt.

Het vliegen verliep heel relaxed er hing een amicaal sfeertje op het veld en er was nauwelijks enige vorm van wedstrijdstress te bespeuren. Uiteraard werd er voor een goed resultaat gevlogen maar van een gevecht voor een podiumplaats was eigenlijk nauwelijks sprake.

Dat zal in de tweede wed-

strijd van deze competitie, aanstaande dinsdag wel enigszins anders worden want dan pas wordt duidelijk hoe de uiteindelijke top-3 klassering er zal gaan uitzien.

Van de in totaal 4 wedstrijdvluchten, verdeeld over de 2 avonden, zullen er 3 gaan meetellen voor de eindklassering. De slechtste vlucht gaat afvallen en telt dus niet mee.

Het - voorlopige - klassement zoals dit hiernaast is weergegeven kan nog alle kanten op en door het systeem van tellen zeker ook nog behoorlijk wijzigen.

Pas na dinsdagavond weten we wie zich op een podiumplaatsje heeft weten te vliegen.....

Totale punten	Naam	Plaats
589	Jeffrey	1
584	Richard H	2
	Robbin	
569	Elias	4
564	Tim	5
561	Theo	6
559	Ron	7
553	Guus	8
551	Yannic	9
544	Rick	10
543	Patrick	11
530	Simon	12
528	Ernani	13
489	Joe	14
473	Luc	15
467	Lars	16
464	Henri	17
449	Bastiaan	18
447	Robin	19
438	Otto	20
398	Niek	21
397	Maarten	22
389	Alex	23
377	Peter	24
366	Niels	25
318	Koos	26

# Janssen en Janssen

Nog zo'n legendarisch koppel, de heren Alex en Robin Janssen. Nadat Alex vorig jaartje oversloeg is hij weer helemaal terug in beeld. Robin heeft geen enkel kamp overgeslagen en behoort tot de exclusieve club van 6, dat zijn de zes deelnemers die ieder kamp van het NMVK hebben deelgenomen. Alex en Robin zijn zo'n beetje de verhuizers van het kamp. Alex haalt voor het kamp samen met Rob de kampspullen thuis bij Paul op en Robin brengt ze dan (vaak

samen met Nando) weer terug. Bouwen van vliegtuigen kun je wel aan deze twee mannen overlaten, wanneer je ze zoekt kun je ze doorgaans wel vinden aan een van de bouwtafels in de grote tent.

Evenals Rob schijnt Alex er een kampliefde op na te houden, een zekere Janny. Daar is niks mis mee, maar, alhoewel er over smaak niet valt te twisten, als je Alex' vrouw Ida kent zou je zeggen dat Alex zo'n scharrel toch niet nodig heeft.



## Uitslag Combat

1	Richard	10
2	Maarten	9
3	Joris	3
4	Johan	1
	Guus	1
	Coen	1
5	Vincent	0
	Elias	0
	Otto	0
	Koos	0
	Jacco	0



## Zoekplaatje

Met dit warme weer is het belangrijk om goed te blijven drinken. Dat brengt deze deelnemer goed in de praktijk. Gewoon een flesje op zak, waar je ook heen gaat. Wie kan raden wie het is mag zich melden bij de kampleiding. Over een passende prijs voor deze prijsvraag wordt nog nagedacht.

# Luc's kolommen

De modelbouwspirit is een sterke drijfveer voor de geest als het gaat om het menselijk vermogen wakker te blijven. Dit blijkt uit een kort (mand!) interview met dhr R. Smetsers. Een poging wagen om het recreatief duurrecord te verbreken is dan ook een serieuze affaire. Reeds in 2011 heeft Ron een kamprecord gevestigd van plus minus 4 uren lang met zijn 'Calmatank'. Dit was een gezamenlijke doelstelling van mens en machine, geest en techniek. Nu maakt hij het tot in de late uurtjes om zo zijn nieuwste creatie te vervaardigen.

Het duurrecord willen verbeteren is tegenwoordig geen simpele aangelegenheid. Men zal minstens 8:05:59 uur moeten overbruggen om een greep naar de huidige medaille te doen.

Onze twee fervente rivalen Smetsers en Hoogerbrug zijn momenteel in vergevorderde stadia van gereedheid en bluffen een eind weg om elkaar schrik toe te brengen. Uw auteur houdt de twee nauwlettend in de gaten om enig stookwerk te verrichten en valse informatie door te geven.

Vandaag heeft vooral in het teken gestaan van combat en funwedstrijden. Ondanks het feit dat modelbouwspullen duur zijn weerhoudt het onze deelnemers (lees: grote kinderen) er niet van om elkaar uit de lucht

te willen halen. Dit zorgt voor komische momenten waarbij toestellen elkaar rakelings voorbijgaan. Als de missie slaagt raken zij elkaar en volgt er een kortstondige knal als gevolg van een dramatisch ten aarde storten. De naschok wordt luidkeels verzorgt door meester Huizer in de vorm van: BAM.

Bastiaan Geluk heeft vandaag zijn naam eer aan gedaan. Een dramatische calamiteit is nauwelijks afgewend nadat zijn toestel stuurloos raakte als gevolg van een gescheurd rudderlinkje. Het gevaarte denderde af op de grote tent en raakte hierbij al uitrollend een stoel met een zekere 10 km/h. Hier had zomaar iemand kunnen zitten. Een Air Safety Report is inmiddels opgestuurd naar vrienden IL en T.

Over ASR's gesproken: Niels heeft zich aangesloten bij de vereniging der snelle plankaaaaaa's. Zijn creatie was wat het CG betreft afgestemd op de andere reeds vliegende modellen.

Dit gaf helaas niet de gewenste afstelling en het model raakte pardoes in een niet door de vlieger geïnitieerde spin. De video kan worden teruggevonden in de modelvliegkamp app.

## Funfly wedstrijd geeft een hoop lol

Naam	Score	Positie
Jeffrey	36	1
Rick	41	2
Niels	44	3
Luc	51	4
Yannic	60	5
Maarten	77	6
Richard	77	6
Robbin M	78	8
Ron	84	9
Pim	95	10
Bastiaan	97	11
Otto	122	12
Guus	999	13

De FunFly is een wedstrijd waar de Fun duidelijk op de eerste plaats staat vóór de Fly. Bij deze wedstrijd moet men, met een model naar keuze, al zwevend een tweetal loopings én een doellanding volbrengen. Het is een ware proef van de vliegekunsten dus het veranderen van het motorvermogen of het gebruik van remkleppen is niet toegestaan. De deelnemer wordt beoordeeld op de lengte van de zweefvlucht en de landingsafstand.

