

Kampkrant 2 - 2017



Odoornerveen - Zondag 6 augustus 2017

De kampkrant is een unieke uitgave van de Stichting Nationaal Modelvliegkamp

Groeten uit Odoornerveen



Met een kort woordje opende Paul Beks, voorzitter van de Stichting Nationaal Modelvliegkamp vanochtend het 15e Nationaal Modelvliegkamp. Alsof zoiets na 15 jaar routine kan zijn geworden volgde het plichtmatige applaus en kon de uitslag van het Concours d'elegance bekend worden gemaakt. Het was een spannende strijd met een deels

verrassende uitslag. Ernani Bosch, die de eerste prijs won in de klasse zweef liet in een emotionele uitspraak weten nog nooit wat gewonnen te hebben. We hebben het er uiteraard niet over dat zijn zoon Mirko de punten telling voor zijn rekening had genomen en er inmiddels een diepgaand onderzoek is gestart om te kijken of een en ander wel volle-

dig volgens de regels is verlopen. Zeker nu diezelfde Mirko Bosch examinator was bij het brevet-examen van Vincent Keppel, die ook in de jury van het concours zat, bestaan er genoeg verdenkingen om de oud FIFA voorzitter Blatter in te schakelen als voorzitter van de integriteitscommissie. Wordt vervolgd.

We hebben gewonnen!

Terwijl op een duistere Whatsapp-groep de meest obscure plaatjes over opblaasbare vrouwenonderdelen de rondte doen, hebben de dames van het Nederlands Elftal met 4-2 de EK finale gewonnen van Denemarken. Waarvan akte en waarvoor hulde!

De weersverwachting voor Odoornerveen voor de komende 5 dagen:

	vandaag		morgen		dinsdag		woensdag		donderdag	
	uiterst	hoog	uiterst	hoog	uiterst	hoog	uiterst	hoog	uiterst	hoog
Min (°C)	11°		9°		12°		13°		11°	
Max (°C)	22°		24°		23°		20°		20°	
Wind (h)	13		10		13		10		13	
Weersl. (%)	15%		5%		80%		35%		85%	
Weersl. (mm)	0 mm		0 mm		3.1 mm		2.8 mm		3.6 mm	
Weersjfer	1		1		6		5		5	

Uitslag Concours d'Elegance

Motor			Zweef			Helikopter		
17	Jacco Lukkien	62	219	Ernani Bosch	122	304	Otto Post	90
2		40	246		42	325		79
3		29	213		40	307		59
1		21	270		27	322		52
13		21	237		18	313		21
15		21	222		14	301		17
3		17	240		12	310		16
24		19	201		11	302		11
7		16	228		10	313		11
19		16	249		8	315		1
11		11	267		8			
21		12	264		6			
4		6	210		4			
10		6	261		3			
6		5						
8		5						
23		5						
18		3						
20		1						

Luc's kolom

Krentenbollen en nog eens krentenbollen. Een overvloed aan krentige bollen, belegde broodjes en andere lekkernijen stonden vanochtend paraat voor het eerste officiële ontbijt van het 15e nationale modelvliegkamp. Men kreeg tijdens het ontbijt de gelegenheid om zelf lunchpakketjes samen te stellen. Nu denkt u: "ach, maar dat is oud nieuws. Dat gebeurt al jaren op dezelfde manier". Dit klopt, maar vanaf heden zijn er enkele verbeteringen aan ons concept toegevoegd die uw kampverblijf net iets prettiger maken. Hieronder meer daarover.

Uw bestuur heeft eens de hersenpan geraadpleegd en kwam tot de conclusie dat een aantal alledaagse, praktische zaken verbeterd kunnen worden voor meer comfort of uit milieutechnische overwegingen. Zo hebben afgelopen jaren de PVC buizen voor inname van plastic bekertjes hun intrede gedaan en zo ook de gelabelde afvalbakken. Het is u wellicht opgevallen dat er dit jaar een extra koelkast is toegevoegd aan ons arsenaal van keukenapparaten.

Op eerdere kampen kan ik mij goed herinneren hoe mijn lunchpakketjes, 's ochtends zorgvuldig in elkaar geflanst, versnotterden in de hitte van mijn tent. Dit behoort nu tot het verleden, want lunches kunnen vers gehouden worden in de linker koelkast (de hand waar uw duim rechts zit). Verder kunt u vast en zeker meepraten over de ergernis die ontstaat bij het wegslaan van vervelende, zoemende insecten. Het nuttigen van een geanticipeerde maaltijd wordt hierdoor dan ook bruto verstoord. Omdat deze ongewenste insecten -voornamelijk vliegen en wespen- in grote getalen aanwezig waren op eerdere kampen, hebben we dit jaar besloten hier preventief tegen te handelen. Intratuin bood hiervoor uitkomst. Het groene warenhuis van en vóór eenieder kon ons voorzien van insectenvallen om een eventuele plaag tegen te gaan. Deze zijn, zoals u wellicht heeft gemerkt, verspreid over het terrein.

Wel gewenst en minstens net zo geanticipeerd was de aankomst van dubbel R. Ron En Richard H. zijn hedenmiddag rond 16:00 uur komen binnenwandelen om het team van ons kamp te versterken. Helaas zal het voor Ron in het specifiek geen rustige start worden. De verwachtingen zijn hoog, want na zijn ontzagwekkende record gevestigd in 2011, gaat hij dit jaar een poging doen om Joris te overtreffen. Om en nabij zes en een halfuur zal hij moeten vliegen om dit te verwezenlijken. Succes Ron! Ik pak je record nog wel een keer af in de toekomst.

Vanavond na het eten staat de zomeravond zweefcompetitie weer voor de boeg. Alle jongens én opblaasbare meisjes die hieraan mee willen doen mogen zich inschrijven bij Mirko. Hopend op rustig weer en een beetje thermiek gaat deze laagdrempelige wedstrijd weer een hoop vertier brengen.

De Amati-Award

Mirko en Rob hebben regels vastgesteld. Regels moeten er zijn en zoals jullie ons kennen, streng natuurlijk. Oei, als dat maar goed gaat. De Amati-Award, bedoeld om fun te koppelen aan vaardigheid en met een snufje samenwerking, vliegvaardigheid, technisch inzicht, mensenkennis, kennis van de diepere zielerorselen van John, om over die van Paul maar niet te spreken. Oh ja, regels, regels waarop tijdens de uitleg vooraf, vast wel weer schrandere lieden uitzonderingen naar voren zullen brengen en vragen of 'in het vak ook goed is als je half op de lijn in het vak staat. Het vrij diepzinnige antwoord daarop is: 'Sinds wanneer is halverwege er in er ook in? Okay dan! Goed regels; Mirko en Rob hebben 7 regels bedacht waarvan we er hier zes omschrijven.

Het is een teamwedstrijd waarin teams van vier vliegers de volgende demo geven:

1. Een team vliegt met alles wat voorhanden is, maar in het team moet tenminste een toestel zonder wielen zitten en maximaal één schock-flyer.
2. Het eerste teamlid stijgt op en voert twee figuren uit: een looping of een spiraal.
3. Wanneer met een quad o.i.d. wordt gevlogen is een looping geen flip! Het moet een mooie looping zijn, of beter gezegd, een echte.
4. Binnen het team worden minstens twee loopings gevlogen en twee spiralen, wie welke figuur kiest staat vrij.
5. De start begint in een aangewezen vak, ook de landing in een ander vak.
6. Pas op het moment dat de eerste vlieger in het vak stilstaat stijgt de volgende in de estafette op en zo voort.
7. Als het toestel buiten het vak is geland mag de vlieger er onder het luidkeels roepen van 'een suffert op het veld' naar toe hollen en het toestel het vak binnenslepen.
8. Het team mag alles al in gereedheid hebben gebracht, maar dient dat alles zó te doen dat de jury, die strikt onafhankelijk omkoopbaar is, de indruk van grote veiligheid heeft.
9. Er zijn natuurlijk punten te verdienen voor het team dat het geheel op 30 cm. hoogte uitvoert..... Nee, het veiligheidsaspect gaat altijd voor op sublieme durf en vaardigheid.
10. Voor elk team wacht er aan het eind een zoen van John, eeuwige roem, eer en vermelding in het internationale register voor recreatieve modelvliegers, het IRRM.

Maar dat zijn helemaal geen zes regels, dat zijn er tien, hoe zit dat? Nou, gewoon, omdat je niet streng genoeg kunt zijn. Uiteindelijk gaat het vooral om de fun, daar zien we naar uit. We zoeken nog drie juryleden die van goede huize en onbesproken gedrag zijn. Geef u op!

Mirko / Rob



Waarom deze foto?

U vraagt zich ongetwijfeld en terecht af waarom bovenstaande foto in de kampkrant is geplaatst. Dat is een zaak waarover de redactie zich heeft gebogen, maar waarover nog altijd geen duidelijk antwoord kan worden gegeven. In een volgende editie komen we hierop terug.