

Kampkrant 1 - 2017



Odoornerveen - Zaterdag 5 augustus 2017

De kampkrant is een unieke uitgave van de Stichting Nationaal Modelvliegkamp

Passen en meten in Odoorn

De eerste zaterdag van het kamp wordt meestal niet echt meegerekend als een kampdag, maar omdat dit jaar voor het eerst ook al op zaterdag na de briefing mag worden gevlogen, verschijnt ook nu al een eerste kampkrant. De eerste tour de force was het indelen van de beschikbare plaats om alle tenten, caravans en campers neer te zetten. Maar door handig gebruik te maken van een schoenlepel en een compressietang is het uiteindelijk toch gelukt. Hier en daar moest een net ingerichte tent toch weer worden afgebroken en opnieuw opgebouwd, maar omdat de meeste deelnemers toch veel te vroeg op het kampterrein aanwezig waren en er tot aan de briefing niet mocht worden gevlogen, was dit een nuttige en aangeename aanvulling op het programma. De kampleiding overweegt om dit als een nieuw programmaonderdeel op te nemen bij de volgende kampen.

Het zonnetje schijnt nu volop in Odoorn en de weersvoorspellingen, zie hieronder, zijn prima voor zondag en maandag.



De weersverwachting voor Odoornerveen voor de komende 5 dagen

	vandaag			morgen			maandag			dinsdag			woensdag		
	ocht	midd	avond	ocht	midd	avond	ocht	midd	avond	ocht	midd	avond	ocht	midd	avond
Min (°C)	13°	15°	16°	14°	16°	17°	12°	14°	15°	12°	14°	15°	12°	14°	15°
Max (°C)	20°	22°	23°	21°	23°	24°	20°	22°	23°	20°	22°	23°	20°	22°	23°
Wind (m/s)	13	15	16	14	16	17	12	14	15	12	14	15	12	14	15
Neersl. (%)	85%	85%	85%	25%	25%	25%	10%	10%	10%	80%	80%	80%	85%	85%	85%
Neersl. (mm)	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	7 mm	7 mm	7 mm	5.2 mm	5.2 mm	5.2 mm
Weersjef	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5



Waarom deze foto

U zult zich afvragen, beste lezer, waarom de redactie een foto van een man als hier naast plaatst op de voorpagina van de eerste kampkrant van 2017. Daar kunnen we kort over zijn, want dat is een van de best bewaarde kampgehoimen (naast de kleur van de polo's) van dit jaar. Uw nieuwsgierigheid wordt dus nog even op de proef gesteld, alhoewel de redactie omkoopbaar is.

Luc's Kolommen

Donderdagochtend 4 augustus 2017, 8:00 uur 's morgens. Ik word bruusk ontwaakt door het duivelse voorwerp dat in de volksmond 'wekker' genoemd wordt. Voor mij is zo'n ding meer een toonzetter voor een onmiddellijk slecht humeur. Het gebruikelijke ontwakingsproces treedt in: "hoe laat is het? Wat moet ik doen vandaag en hoe belangrijk is dat? Welk jaar is het?". Nadat een aantal van deze vragen de revue hadden gepasseerd kwam ik tot de conclusie dat er vandaag gewerkt moest worden. En... er was nog iets, maar wat? Natuurlijk, morgen begint de opbouw van het modelvliegkamp! Aangezien ik na het kamp in Tongeren ben toegetreden tot het bestuur, wordt van mij verwacht dat ik mijn steentje bijdraag aan de voorbereidingen die getroffen dienen te worden. Uiteraard is dit een genoeg en geen dwingende verplichting, dus keek ik hier met smart naar uit. Wetend dat je iets voor het collectief kunt betekenen geeft toch een bepaalde voldeoe-

ning.

Zoals iedereen wel herkent is een weekje modelvliegkamp altijd een heuse verhuizing. Ieder jaar is het weer schrikken hoeveel zoiets daadwerkelijk mee moet sleuren om jezelf comfortabel te maken. Daarnaast moeten er genoeg vliegtuigen, gereedschappen en reparatiemiddelen mee. Er gaat namelijk altijd wel iets onverwachts stuk. Gelukkig bezitten wij een grote stationwagen waar alles moeiteloos in zou passen... Mijn vader kwam even om de hoek kijken hoe het er voor stond met het verzamelen van de benodigdheden en zei: "oh ja, wij hebben de Insignia nodig, omdat ik nog een week extra vrij heb. Dus als je in plaats daarvan de auto van je moeder zou willen gebruiken, graag."

Duss... Nu moesten er prompt en in kort tijdsbestek nog een aantal praktische zaken geregeld worden. Na een korte vraagronde boden gelukkig onze beste Theo en

Yannic zich aan om mijn vliegtuigen in hun campers te vervoeren. Een ritje naar Zoetermeer en Boskoop kon dat vraagstuk ook weer oplossen. De volgende ochtend begon de reis vroeg. Om 7:50 reed ik weg bij huis om rond 8:30 bij opperbevelhebber Beks te arriveren. Na een goede slok koffie reed het konvooi gestaag richting Odoorn.

Daar aangekomen arriveerden weldra de douchewagen en de grote tent. De hulp troepen druppelden binnen en na de lunch, vriendelijk verzorgd door de OLC, begonnen de opbouwwerkzaamheden. Na enige coördinatie werd duidelijk hoe de tent geplaatst moest worden en na een korte maar hevige regenbui verrees deze aan de horizon. Vele handen maken licht werk had zijn waarde weer bewezen. Momenteel is alles gereed voor de ontvangst van de kampdeelnemers. We hebben er zin in en het gaat een mooie week worden!

