

# Kampkrant 2 - 2016



Tongeren - Zondag 7 augustus 2016

De kampkrant is een unieke uitgave van de Stichting Nationaal Modelvliegkamp

## Net begonnen en nu al blauw



Dit jaar heeft de kamporganisatie geen enkel risico genomen: mocht het weer het eventueel laten afweten en er grijze luchten boven Tongeren verschijnen, dan zouden in ieder geval de deelnemers nog voor een strakblauw tintje kunnen zorgen met de polo's van dit jaar. Maar het viel allemaal mee, en zo verdwenen de kampers bijna geheel in de blauwe achtergrond. Een beetje bewolkt, maar voldoende zon om het kwik tot een graadje of 24 te laten stijgen. Na een korte ceremonie opende Max Koopstra met een korte eerste vlucht het kamp. En daarna kon men los!

In de loop van de dag werd het toch wat bewolkter, maar dat en het stevige windje zorgde niet voor problemen. De eerste kampcrash staat op naam van Elias.

Vanavond wordt nog de eerste ronde van de Zomeravond Zweef Competitie gevlogen. Morgenochtend staat de 'what's my altitude' op het programma. De wedstrijdleiding is dan in handen van Mirko en Ernani. Het is een wedstrijd waar zowel piloten als toeschouwers aan meedoen en er zijn weer mooie bekens mee te winnen.

### Uitslag Concours d'Elegance

Categorie Motorvliegtuigen

1. Otto Post
2. Rick Waanders
3. Yannic van Moerkerk

Categorie Zweefvliegtuigen

1. Koos van der Laan
2. Max Koopstra
3. Rob Crèvecoeur

Categorie Helikopters

1. Patrick Krooshof
2. Otto Post
3. Ron Smetsers  
Carlo van der Meer



	Zo 07 aug	Zo 07 aug
Min (°C)	13°	14
Max (°C)	24°	24
Wind Bft	3 / 4	4
Neersl. (%)	20%	0%
Neersl. (mm)	0 mm	0 mm
Weercijfer	8	9

Wat werd het weer?

# Luc's observaties

Zaterdag 6 augustus 2016, de dag van aankomst op het mooiste (internationale) modelvliegevenement van het jaar.

Internationaal, gezien wij hier zijn neergestreken op de accommodatie van de Tongerse Modelvleugels. Wat mij betreft is deze vlieglocatie de mooiste in mijn oeuvre van modelvlieggampen sinds 2012. De fantastisch gelegen locatie, het uiterst gladde veld en de relaxte sfeer hebben dit samenkomen een frisse start gegeven. Opvallend was het bijzonder vriendelijke welkom dat ons is geheten door het bestuur van de TMV. Het bestuur dat deze club met de leden heeft verheven tot een waar modelvliegoord met alle aanwezige luxe die een gast zich kan wensen.

Vanmorgen ontwaakte ik na een koude en kussenloze nacht op het ruime kampeerterrein. Ruim op tijd voor het ontbijt. Na de benodigde kauw- en slikactiviteiten werd zoals we gewend zijn vanuit het vaste programma alle pracht en praal van onze vliegers uitgestald op het veld. Eén kist die buiten het gangbare vliegmetaal uitblonk was de prachtige zelfbouw kist van dhr. Post. Zijn Cessna 310, uitgerust

met twee Saito 4-takters is schitterend schaal uitgevoerd en gedetailleerd. Niet verrassend was de uitslag die volgde; meneer Post kon op zijn vooraf getimmerde plankje in de woonkamer een beker toevoegen. Aan Max Koopstra werd de eer toegewezen om het kamp te openen d.m.v. een openingsvlucht. Ik herinner mij de spanning die hiermee gepaard gaat; deze vlucht behoort een voorbeeld te zijn voor alle voorspoedigheid die



zich de aankomende week voor moet doen. Tijdens bovengenoemde vlucht is wel de toon gezet voor wat komen gaat; saai wordt het niet!

Na de groepsfoto ging het loos. De vingertoppen die gewoonlijk op zenderknuppels rusten werden nerveus van het wachten en weldra was het lucht ruim gevuld met een diversiteit aan modelvliegdisciplines. Het slepen van zwevers met een Calmato sports, het observeren van de veldsituatie met FPV multikopters en het racen

met speedmodellen is de gehele dag folklore uitgevoerd. Hilarisch doch sneu was de nobele poging van dhr. Huizer zijn O.S. (55AX?) lopend te houden gedurende een aantal sleepvluchten. De motor in kwestie vond het wel humor om na starten, afstellen en warmlopen meermaals af te slaan bij een poging tot opstijgen. Dit veroorzaakte in het publiek luid doch meelevend geschater en bij de eigenaar een tennisarm.

Een meldingswaardig feit is dat zich dit jaar een aantal nieuwe collega's hebben toegevoegd aan de jaarlijkse vaste prik. Een individu die mij opviel, maar waar ik nog nader kennis mee dien te maken is Robbin Muller. Met zijn uit de kluiten gewassen, maar prachtige Extra, laat hij acrobatische taferelen zien waar ongetwijfeld veel tijd en oefening in hebben gezeten. De ongekende precisie waarmee kettingen van rolls, loops en inverted passes gemaakt worden deden veel hoofden draaien. Mijn welgemeende complimenten.

Nu de zondag langzaam aan verstrikt met de zweefcompetitie in het verschiet verheugen wij ons op een goede voortzetting!