

Kampkrant 3

Stichting Nationaal Modelvliegekamp

Dinsdag 5 augustus 2014



Limbovliegen, een omstreden wedstrijd

Op een opnieuw stralende dag op het modelvliegekamp werd de tweede wedstrijd gevlogen, ook weer een kampklassieker: de limbowedstrijd. Maar liefst 21 deelnemers verschenen aan de flightline. Ondanks erg veel protesten van de deelnemers met 'klassieke', maar wel voor limbovliegen geëigende kisten, mochten ook de multicopters meedoen aan de wedstrijd. Het mag geen wonder heten dat deze kleine alleskunnertjes de wedstrijd domineerden. Dat enige stuurkunst desondanks vereist is, bewees Rob Crèvecoeur die het presteerde de gedeelde laatste plaats te bereiken. "Meedoen is belangrijker dan winnen", was het commentaar van een zeer zwaar teleurgestelde Rob.

Gelukkig kwam op dat moment net Ida Janssen binnen om Rob te troosten.



Uitslag Limbo

- | | |
|------------------|----|
| 1. Harm Jansen | 29 |
| 2. Robin Janssen | 25 |
| 3. Mirko | 23 |

Oplossing prijspuzzelfoto

De enig juiste oplossing op de vraag die gisteren in de kampkrant werd gesteld over wat er niet klopte aan de foto is: Iedereen die in de pilotenbox thuis hoorde stond daar niet en degene die er wel in stond had geen zender in zijn handen en hoorde er dus juist niet!



Iets met een ongeluk en een klein hoekje...

Geen beeld van Sjonnie en Sjors

Volgens de richtlijnen van Reclassering Nederland mogen wij geen beelden publiceren van Sjors en Sjonnie wanneer zij bezig zijn met het uitvoeren van hun taakstraf. Maar een kampkrant zonder plaatjes is natuurlijk maar saai. Hiervoor had Reclassering Nederland natuurlijk wel begrip en in overleg zijn we met deze oplossing gekomen.



Sjors



Sjonnie



Sjors en Sjonnie aan het werk

Het weer

Het weer is niet om over naar huis te schrijven. Maar er iets over op Facebook zetten of over Twitteren kan natuurlijk wel.



Lucs kolommen

Vandaag was een dag van rust en (redelijke) vrede. Vandaag was meer een gezellige matendag en rustgevende vliegdag, dan een scheur en competitiepektakel. Vandaag zijn er geen koppen gaan rollen vanwege de onbeschrijfelijke fanatieke houding van een aantal vliegers onder ons. Gelukkig maar.

Het feit dat de dag rustig en heet verliep, betekent niet dat het vermaak gering was. Ik durf bijna te zeggen dat het vermaak groter was dan andere dagen, omdat iedereen kon doen wat hij wilde, zonder tijdsdruk of zorgen.

Mijn kudo's gaan absoluut uit naar de vliegekunsten van het Calmato kunst- en disciplineteam. Vanaf zondag zijn deze gasten al heel gedisciplineerd en regelvolgend bezig met het instuderen van nauwkeurige bewegingen die nog nooit eerder vertoond zijn. Geen mens heeft zich vandaag bekommerd om roekeloze en rappe figuren, kriskas over het veld. Onder leiding van teamcaptain v/d Riet zijn er talloze papiersnede rechte figuren in goede en strakke lijn naast elkaar uitgevoerd. Geen sloot begroeiing heeft vandaag moeten bukken voor naderende vliegtuigen die hun best deden om het koren van het kaf te scheiden.

Teamcaptain v/d Riet heeft zijn taak uitgevoerd op een manier die alleen ervaren leiders zouden nastreven. Zoals het hoort heeft hij enkele loopjongens geregeld, die bepaalde zaken voor hem uit moesten voeren, met als beloning een vlucht met zijn kroonjuweel.

De arme stakker, de last op zijn schouders moet een enorme druk uitoefenen, nu hij de hele dag op mijn stoel moet zitten, zijn volgelingen aansturend.

Dit squadron van blauwe Calmato Alpha Sport toestellen (en een niet bijpassende rode, foei Ralph) heeft de ganse dag zijn kunsten vertoond. Er stonden een brandstof kan en een gloeiaccu bij de pits, alles wat een ervaren vlieger nodig heeft om zijn motor met een backflip achter elkaar te starten. Ook Niels was van de partij. Zijn kreet: 'oh, tank leeg', was een repetitief verschijnsel, zo erg genoot hij van

zijn tijd in de lucht.

Ook hebben we de limbo wedstrijd gehad. Men moest zo vaak mogelijk proberen onder het lint te vliegen vanuit één richting gedurende een bepaalde tijd. Onder de grootste valsspelers bevonden zich Carlo en Harm. Zij waren in staat om constant onder het lint te gaan, door simpelweg rondom de stok te cirkelen. Wel sympathiek om af en toe even de grond op te zoeken! (Haha) Onder de grootste kanjers bevonden zich Jan(tje) Lammers, die retestrak zijn Swift manoeuvreerde, Ralph v/d Meer die dit trachtte na te doen en redelijk slaagde, plus Minze Zwerver, die ondanks een lastig vliegende kist keurig gevlogen heeft.

Otto, gecondoleerd met het verlies van de Decathlon. Misschien kan er bij het eten een minuut stilte worden gehouden?



Verder vordert de duurkist van Theo en Tim gestaag, maar naar vernomen zeer kundig en wel overdacht. Overige deelnemers moeten geen druk voelen, maar dan heb ik het even gemeld.

Ook waren er vandaag een aantal vrouwelijke schepsels bij ons te gast, wat voor veel opgetrokken wenkbrauwen en commotie zorgde bij het Calmatoteam. De teamcaptain verloor pardoos zijn concentratie en de rest van het team kon met moeite de focus bewaren.

Heidi is een alleraardigst persoon die zich vaker met Bram naar dit prachtige veld begeeft, maar vandaag kon zij lastig rust vinden. Ik wil het Calmatoteam er op wijzen dat dergelijke opmerkingen die luid te verstaan waren enerzijds grappig bevonden werden, maar ook terecht verkeerd gevat zouden kunnen worden. Vaart allen wel!

Uw auteur

Wist je dat...

- Dit alweer het 12e Nationaal Modelvliegekamp is?
- Voordat het kamp vanuit de Stichting werd georganiseerd dit 60 keer door de KNVvL is gedaan?
- De totale omzet van het kamp dit jaar begroot is op een kleine € 18.000?
- Dit in het eerste jaar nog maar € 6.500 was?
- Dit dus bijna een verdrievouding is van het budget, terwijl de kampbijdrage in 12 jaar maar met 50% is gestegen?
- Wij eigenlijk ook niet weten hoe we dat doen?
- Het logo van het Modelvliegekamp door John zelf is ontworpen?
- Het logo al die jaren onveranderd is gebleven?
- Alleen in het eerste jaar geen t-shirts zijn gemaakt, we in 2010 zijn overstapt van t-shirt naar polo en in 2011 van bedrukking naar beduring?
- Er in 2012 en 2013 samen 486 liter bier en 829 liter frisdrank is gedronken?
- Er in een kampweek ongeveer 10.000 velletjes toilet papier doorheen gaan?
- Er dit jaar 7 deelnemers zijn die zich voor alle 12 kampen van de Stichting hebben ingeschreven?
- Het mailarchiefmapje van Paul nog altijd de titel draagt 'Nieuw Kamp'?
- In dat mapje al ruim 5500 mailtjes zijn opgeslagen?