

Kampkrant 6

Stichting Nationaal Modelvliegkamp

Vrijdag 10 augustus 2012



Dat was het dan weer...



Aan alles komt een eind, ook aan leuke dingen. Nadat er nog een lekker dagje vrij was gevlogen was het de eer aan Ron Smetsers om rond half vijf de laatste vlucht van het kamp te vliegen. Met het grootste, op dat moment nog vliegende toestel, van het kamp gaf Ron nog een staaltje van zijn vliegkunsten weg. Daarna was het afgelopen met het radiografisch bestuurd vliegen op het kamp 2012. Tijd om op te ruimen en voorbereidingen te treffen voor de chuck en priouette wedstrijd en natuurlijk de afsluitende barbecue en een gezellig samenzijn om nog eens na te praten over een geslaagde kampweek.

Overpeinzingen van een sprakeloze kampdeelnemer

Tot volgend jaar, denk ik...

Symion-Cup en Chuckwedstrijd

Zoals het Concours d'Elegance ieder jaar het 'wedstijdseizoen' van het kamp opent, zo vormt de chuckwedstrijd de afsluiting. Dit keer aangevuld met de strijd om de Symion-Cup, gevlogen met de Pirouette.

Symion Cup

1. Raymon Fraters
2. Otto Post
3. Cas Rademakers

Chuckwedstijd

1. Otto Post
2. Robin Janssen
3. Richard Huizer



Uitslag Zomeravond Zweefcompetitie

Positie	Naam	Totaal (zonder ronde 2)
1	Paul Ravensbergen	893
2	Mirko Bosch	870
3	Bastiaan Geluk	867
4	Raymond Fraters	850
5	Ernani Bosch	839
6	Laurens Thomas	838
7	Richard Huizer	809
8	Patrick Krooshof	797
9	Otto Post	794
10	Carlo van der Meer	787
11	Lars Zender	739
12	Peter van der Meer	738
13	Cas Rademakers	735
14	Henk Wijnans	706
15	Yannic van Moerkerk	645
16	Joe Zender	643
17	Evert van Wageningh	622
18	Fedde Cadée	621
19	Andre Houtman	555
20	Jeffrey	419
21	Rob Crevecoeur	390
22	John Nelissen	238



Bastiaan Geluk wint Amati Award

Juryrapport: Voor Bastiaan Geluk, vanwege het feit dat hij (vooraf) heeft nagedacht over de geluidsproductie van een hoog-toerig 1 cc motortje, zelf een micro resonantiepijpje heeft bedacht en hardgesoldeerd. Dat het (misschien) niet gelukt is, is minder van belang dan het feit dat hij beseft dat een overmaat aan geluid tot hinder en irritatie kan leiden en dat is misschien wel vijand nummer 1 voor de Modelvliegsport. Hulde!

Eervolle vermelding: Martijn de Mooij, voor zijn idee een biglift met bommenluik, gevuld met honderdduizend oordopjes over Nederland uit te strooien.



Maar jullie zijn nog niet van ons af!

Noteer het alvast in je agenda: 3 tot en met 10 augustus 2013. Dan zal het 11e Nationaal Modelvliegkamp worden georganiseerd. Na 3 jaar zijn we dan weer terug in Eibergen waar de Eibergse Radio Modelvlieg Club onze gastheer zal zijn.

