

Kampkrant 4

Stichting Nationaal Modelvliegkamp

Woensdag 8 augustus 2012



De Crèvecoeurclan

Dat modelvliegen een typische vader-zoon aangelegenheid is mag wel blijken uit het feit dat er maar liefst 5 zoons hun zoon hebben meegenomen naar dit modelvliegekamp. Dat begon ooit met de combinatie Rob en Joris Crèvecoeur die het natuurlijk niet konden aanzien dat zo velen hun voorbeeld volgden. Baas boven baas moesten ze hebben gedacht en dinsdag mochten we dan ook de jongste telg uit de Crèvecoeur-clan verwelkomen. Voor de jonge Simon is alvast een plaatsje gereserveerd voor over een paar jaar, wanneer hij zijn opa zal leren hoe je echt moet vliegen.



Scrap Heap winnend vliegtuig terug op de Scrap Heap



Dagen en avonden is er gebouwd. Sommigen onzichtbaar en in het geheim, anderen weer op een bijna intimiderende openbaarheid. Vanmiddag was het zo ver: kan er ook mee worden gevlogen.

Dit bleek inderdaad het geval, maar soms wel met een wat eigenaardige afloop.

De uitslag:

1. Kiem, Rob, Koos, Alex en Otto
2. Richard, Max, Cas, Ron
3. Tim en Thijs
4. Laurens, Tom, André en Lars



Uitslag Combatwedstrijd

1. Robin Janssen	18
2. Jeffrey Wiecherink	15
3. Mirko Bosch	3
4. Bastiaan Geluk	2
4. Ernani Bosch	2
4. Joe Zender	2
5. Evert van Waeningh	1
5. Fedde Cadée	1
6. Patrick Krooshof	0
6. Rick Waanders	0
6. Richard Huizer	0
6. Thijs van der Meer	0



Overpeinzingen van een klager

Een behoorlijk kamp behoort een aantal elementen in zich te hebben. Er horen dingen mis te gaan en er horen dingen te slagen. Ook moet er een bijzonder moment zijn. Wat er in ieder geval moet zijn is een klachtenboek. De eerste klacht van deze klager is dat er geen klachtenboek is. Je kunt dus nergens heen met je klacht en als je dat doortrekt over alle deelnemers moet er veel onuitgesproken leed en wrok heersen onder de deelnemers. Wellicht dat de huispsycholoog hierin hulp kan bieden. En natuurlijk de kampleiding, maar ja, wat doen die? Die sturen hulpjes naar de weg om de containers op te halen en te legen, terwijl het andere kampleidingslid zegt dat dat niet moet omdat ze nog niet geleegd zijn. En ja, inderdaad, nog barstens vol. Weer enkele verloren minuten in dit toch al overvol met wedstrijden geplande kamp. En wat doet de kampleiding verder? Rondvliegen met een motortje aan een draadje. En, zoals eerder al werd gedacht, na afloop staat ie meteen rechtop, wiebelt niet op de benen en wil nóg een rondje. De acties zijn ter wille van de Limburgse club digitaal in veelvoud vastgelegd om als bewijs te dienen dat de bewuste persoon wel degelijk vliegt.

De scrapheapcontest leverde meer records op dan vooraf kon worden bedacht. Zo is aan het juryonderdeel de regel toegevoegd dat de diepte in centimeters van waaruit de motor moet worden opgegraven, in het kwadraat meetelt bij de einduitslag. Er schijnen foto's te bestaan van een plotseling ontstaan opmerkelijk diep gat in het wat links liggen weiland. Of er een samenhang tussen de wedstrijd en het bestaan van marsmannetjes is hebben we voorgelegd aan Harry. Die achtte die samenhang weliswaar niet bewezen, maar ook niet onmogelijk. In ieder geval wordt Harry regelmatig gespot met zijn (je kan zeggen wat je wil) bijzonder handige zoektoeter voor z'n camera. Kom er maar op!

De ene dag is er soep, de andere dag een toetje. Alex suggereert een groepje dissidenten bij elkaar te brengen die op soepdagen toetjes inkopen en op toetjesdagen soep gaan staan koken. Er zijn reeds drie leden van deze groep, ze zijn die zelfde avond nog streng door Paul toegesproken dat als ze zouden doorgaan met deze subversieve acties ze Otto zouden inzetten om een passende bestrafing uit te delen.

Tim en Thijs kwetteren de hele dag door en hebben ongelofelijk veel plezier met elkaar. En als je ze bezig ziet weet je al: ook in de toekomst zal het aan kampdeelnemers niet ontbreken. Iets anders en even serieus, als er deelnemers zijn die zo'n beetje zo'n instelling hebben van dingen doen en nakomen als het erop aankomt, die een beetje plezier hebben in regelen maar vooral ook de zon in het water kunnen zien schijnen; denk eens na hoe je in de toekomst misschien eens wat hulp kunt bieden, een beetje gaan meelopen met de organisatie. Bedenk: het is een hobby en geen bedrijf, er zijn regels vanwege veiligheid, maar het komt aan op onopvallend faciliterend bezig zijn.

Er ontstaan steeds meer Symioncup toestellen. Het is Otto's 73-ste toestel en hij overweegt nu op het aangebouwde schuurtje een verdieping te plaatsen. Er ontstaan ook al variaties en dat is zo'n typisch kampaspect: ongebreidelde fantasie en voldoening als het vliegt! Ook daar valt niets over te klagen, het is werkelijk geen doen voor een klager, zo'n positief kamp. Daar zouden ze eens iets aan moeten doen. Maar ja, geen klachtenboek.