

Kampkrant 3

Stichting Nationaal Modelvliegkamp

Dinsdag 7 augustus 2012



Bezoek aan de sterrenwacht een geslaagd uitje

In het kader van goede ideeën voor het kampprogramma werd door Joe Zender gesuggereerd om eens een bezoek te gaan brengen aan de Halley Sterrenwacht in Heesch. Joe heeft daar contacten en zo kwam het dat een groep van ongeveer 30 kampgangers maandagavond welkom werd geheten. Drie vrijwilligers leidden de groep rond in het gebouw en gaven een spectaculaire presentatie van alles wat er zich ver boven onze hoofden en zelfs vliegtuigen afspeelt.

Het was tot nu toe eigenlijk enige keer dat het weer ons parten speelde, want door de bewolking en de regen konden we niet veel zien van de sterren.

Desondanks was iedereen het er over eens: dit was een heel bijzonder programmaonderdeel van het modelvliegekamp.



Zie je al iets?

Vanmiddag was het Limbo-Time

Harde wind maakte het de 9 deelnemers aan deze wedstrijd nog knap moeilijk om onder het tussen twee palen gespannen rood-witte lint door te vliegen. Maar spannend en spectaculair was het wel, zeker de poging van Cas Rademakers die met zijn brandstof delta niet onder het lint doorvloog maar de hele limbo omver vloog. Met behulp van enkele handige handen stond e.e.a. weer snel recht en kon de wedstrijd haar vervolg hebben. Na de reguliere 2 rondes moest er een fly-off worden gevlogen om de uiteindelijke winnaar te bepalen.

Uitslag:

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Ralph van der Meer | 11 + 5 punten |
| 2. | Luc Naafs | 11 + 4 punten |
| 3. | Carlo van der Meer | 8 punten |
| 4. | Lars Zender | 7 punten |
| 5. | Bastiaan Geluk | 6 punten |
| 6. | Ron Smetsers | 3 punten |
| 7. | Otto Post | 1 punt |
| 7. | Nando te Riele | 1 punt |
| 8. | Cas Rademakers | 0 punten |



Observaties van een toevallige bezoeker

Kom je voor je rust en de gezelligheid naar het gastvrije Brabantse land, zie je vlaggen wapperen en hoor je een zacht gezoeem dat soms aanzwelt en weer wegebt. Als rechtgeaarde Nederlander wil je je dan op de hoogte stellen, zodat je thuis weer kunt vertellen dat je wat hebt meegeemaakt. En wat blijkt: we worden gastvrij welkom geheten, er wordt zelfs koffie aangeboden en rondom jongelui van 5 tot 92 met merkwaardige zaken, laat ik zeggen vliegende objecten. Op een moment vliegt er zelfs een mens door de lucht en wappert met z'n beentjes. Helaas is zijn leven maar kort, de man stort ter aarde en wordt in stukjes bij elkaar geraapt door een Nederlandse Afrikaan op blote voeten en met een strooien hoed op. (opmerking redactie: er zijn reanimatiepogingen waargenomen, we wachten af of de doc-

toren erin zullen slagen)

De sfeer is bijzonder prettig en alom trekt men samen op, onderling biedt men hulp en staat men met raad en daad voor iedereen klaar. Wel worden in het kader van de wedstrijdsport dubieuze adviezen gegeven en conculega's op het verkeerde been gezet. Alles om maar te winnen en ja, er staan elke dag wel weer bekers klaar. Bij één tent is inmiddels een schuurtje aangebouwd omdat er in de tent niet meer voldoende ruimte was voor al die glimmende zaken.

In de avond trok een stoet auto's met gedimd licht op weg naar de naburige sterrenwacht. Wederom is de organisatie erin geslaagd voor dit bijzondere evenement speciale weersomstandigheden te realiseren. Prachtige wolkenluch-

ten, wat verre cumuli en bliksemflitsen luisterden het geheel op. Zoals bij een echte sterrenwacht moest de koepel handmatig worden opengeschoven, hier echter vanwege vierkante wielen, waarna de regen vrijelijk kon binnenstromen. Maar, even zonder dollen, wederom een bijzonder gastvrije ontvangst met koffie, koekjes en een speciaal programma waarin we werden meegenomen het grote heelal in. Waar vandaan, waarheen, waartoe; vragen die op de terugweg tot filosofische gesprekken aanleiding gaven. Gelukkig kon Harry ons vertellen dat er zeer binnenkort veranderingen zullen optreden die ons inzicht in dit alles op z'n kop zal zetten. We hebben Robert Dijkgraaf even gebeld en die kon dat inderdaad bevestigen. Koop een paraplu, adviseerde hij.

Crashloze crash

Eén windvlaag en het was gebeurd. De tent die in de pits stond opgesteld als shelter werd als een veertje opgelicht en waaide zomaar spontaan een meter of twintig verder.

Wonder boven wonder bleef vrijwel alles heel op een 'licht gewonde' piepschuim kist na. De rest van de vliegtuigen kwam met de schrik vrij. De politie stelt een onderzoek in.

Advertentie

GEVESTIGD PSYCHIATER / PSYCHOLOOG BIEDT ZICH AAN VOOR CONSULT BIJ PROBLEMEN, TELEURSTELLING EN HUILBUIEN. OOK ALS HET RESULTAAT BETER KAN EN SAMENWERKING NIET VANZELF GAAT. CONSULT OP AFSpraak, REDELIJKE TARIËVEN

(met dank aan onze sponsors van Team 1)

