

Kampkrant 2

Stichting Nationaal Modelvliegkamp

Maandag 6 augustus 2012



Stof tot stof, vleugels tot vleugels

Gisteravond is de Scrap Heap Contest van start gegaan met het bouw-gedeelte. Er werden 5 gelegheids teams geformeerd:

Team 1: Koos v.d. Laan, Alex Janssen, Rob Crevecoeur, Kiem Oei

Team 2: Ron Smetsers, Cas Rademakers, Richard Huizer, Max Scholten

Team 3: Joe Zender, Lars Zender, Tom Jansen, Laurens Thomas, Andre Houtman

Team 4: Peter v.d. Meer, Ralph v.d. Meer, Peter v.d. Riet, Yannic v. Moerkerk

Team 5: Tim Hogerbrug, Thijs v.d. Meer

die uit een geweldige hoop scrap, bijeen gebracht dmv het opruimen van kelders en bouw-zolders in alle delen van het land, keuze genoeg hadden om iets van hun gading te vinden waaruit een vliegwaardig modelvliegtuig kon worden gebouwd. We gaan het in de loop van de week allemaal nog wel zien. voorlopig is dit programma onderdeel al meer dan geslaagd.





Pirouette als familie-vermaak

Ook de bouw van de Pirouette vordert ziender ogen. De eerste is al helemaal vliegklaar gezien maar daar zullen er ongetwijfeld nog snel velen op volgen. We hebben er hoge verwachtingen van dat de Symion Cup op vrijdagavond a.s. een uniek slotakkoord zal vormen van dit kamp. Er ontstaan spontaan vader/zoon bouwteams zoals hier op de foto: Vader en Zoon Carlo en Thijs en Vader en Zoon Theo en Tim, samen aan het werk.

Overpeinzingen van een voorbijganger

De vloerplaten van de tent kraken. Otto wordt daar regelmatig wakker van. Bovendien vallen er regelmatig mensen over. Gelukkig staat John dan klaar om ze op te vangen en persoonlijke verdere begeleiding bij de revalidatie te geven. Er waren eindelijk hardgekookte eieren. Dat is mooi, alleen zaten ze in een emmertje met vaag water, zodat je weer niet weet waar ze verder vandaan komen, het kan zomaar import uit China zijn, ongeveer meegekomen met de zoveelste lading lipo's, motoren etc. van Hobby King. Even serieus: denkt er iemand nog wel eens over na wat al die import van verre landen voor gevolgen heeft voor onze Nederlandse gespecialiseerde zaken? Nog even en je kunt nergens meer iets kopen.

De stapel zooi is indrukwekkend geslonken. In het diepste geheim ontstaan er creaties, alhoewel we ook een aantal mensen besmuikt door de achterdeur hebben zien wegslijpen, na het zien van team 1 in volle vaart. Daar kun je natuurlijk nooit tegenop. En dat is dan weer zoiets waar we de leiding ernstig op zouden willen aanspreken: het is niet de bedoeling dat er één team zó overdonderend

en enthousiast bezig is dat er verder niemand meer durft mee te doen. Doe iets in hun koffie, geef ze belangwekkende taken van algemeen belang, kan niet schelen wat, maar neutraliseer dat geweld.



Het eten was voortreffelijk. Het enige waarover iets te klagen viel was dat het genoeg was. Zo onneemt de leiding ons weer de mogelijkheid ergens over te kunnen klagen. En over eten gesproken. Het was een vrij onduidelijk verhaal waarmee Paul en Rob aankwamen na ongeveer drie uur weg te zijn geweest 'boodschappen doen', zeiden ze. Ze hadden drie kwartier in de rij voor de kassa's gestaan, ja, ja, alsof er in Oss geen andere winkels open zijn, smoesjes, allemaal smoesjes. We gaan dat eens een tijdje goed in de gaten houden.

Vandaag is gelukkig Ida langs ge-

komen, Alex liep al een beetje eenzaam rond, je weet wel, in zichzelf mompelend, een diepe rimpel in het voorhoofd. Zelfs belangstellende vragen werden afgeweerd; 'laat maar, het komt wel goed'. Ook dat houden we goed in de gaten.

De wedstrijden lopen leuk, er zijn geen grote ongevallen te melden, de eerste bekertjes zijn uitgedeeld en ja hoor, weer Otto. 2 bekertjes voor bijzonder leuke en fraaie modellen. Wat wil je ook als je 72 modellen meeneemt, daar is zelfs kansberekening niet tegen bestand.

Over het weer kunnen we ook al niet klagen. Het start met regenen iets na 19.00 uur en vandaag even omdat het wat warm en stoffig begon te worden. Keurig geregeld. Ja, dat kun je aan John en Paul overlaten. Ja, die zullen het nog ver brengen in het leven. Hun namen zijn genoemd.

En zo zijn we alweer twee dagen verder in een bijzonder leuk en vrolijk kamp. Hou het gaande, die sfeer, de vriendschappen.

Een voorbijganger

Uitslag One Trick Contest

De One Trick Contest, een suggestie van Peter v.d. Riet, en nieuw onderdeel in het kampprogramma, was de eerste echte wedstrijdstrijd van dit kamp.

Maar liefst 10 deelnemers waren van de partij om hun beste kunsten te vertonen.

De “kunstjes”, bestonden uit een van te voren aangekondigd figuur op z'n best uit te voeren voor een wel zeer vakkundige jury, bestaande uit alle vliegers die niet aan de beurt waren. De Ohhhh's en Ahhhh's van de geïnteresseerde kijkers waren niet van de lucht en zowel vliegers als toeschouwers hebben genoten van een uurtje weergaloos spektakel.

Uitslag:

1. 87 punten; Thijs van der Meer – 3 loops achterover
2. 82 punten: Ron Smetsers - Rollende harrier met zender op de rug
3. 76 punten: Andries Altenburg – Rollende looping
4. 71 punten: Nando te Riele – Tip spin met 1 hand
5. 66 punten: Yannick – Knife Edge weeble wooble looping
6. 64 punten: Cas Rademakers – 5 Dubbele snaprol
7. 48 punten: Ralph van der Meer – Rugvlucht low pass.
7. 48 punten: Bastiaan Geluk – Snaprol
8. 45 punten: Richard Huizer – Inverted till touch
9. 39 punten: Otto Post – 2 Rollen linksom + 2 Rollen rechtsom



Helicontest afgelast Gesignaleerd op Facebook

De voor vanmiddag in het programma aangekondigde RB-Heli Fun Snack Contest werd in verband met de te geringe deelname (wegens een aantal crashes) afgelast. Bezien zal worden of er een mogelijkheid bestaat om later in de week de heli-wedstrijd alsnog te laten doorgaan. Inmiddels wordt alweer hard gewerkt om de heli's vliegklaar te krijgen, onderdelen zijn her en der besteld en zullen hopelijk nog op tijd op ons kampadres worden afgeleverd.



Yannics eerste solovlucht