

Kampkrant 1

Stichting Nationaal Modelvliegkamp

Zondag 7 augustus 2011



40 kampdeelnemers gearriveerd in Sittard



Old Soldiers Never Die

We hebben er weer een jaar naar uitgekeken en eindelijk is het dan weer zo ver. De eerste volle week van augustus is inmiddels gereserveerd in de agenda van menige modelvlieger. Dit jaar is het Nationaal Modelvliegkamp te gast in Sittard, om precies te zijn in Guttecoven bij Luchtvaartclub Limbricht Sittard.

Tussen de buien door arriveerden de 40 deelnemers aan het kamp en probeerden zo veel mogelijk in de droge periode hun tentjes op te zetten in het weiland, direct naast het vliegveld.

Na de eerste eenvoudige maaltijd werden de bezoekers geheten door Rob Extra, bestuurslid van de gastclub. Vervolgens vond de briefing plaats en konden de deelnemers de eerste vluchten maken. Toen de zon achter de horizon was gezakt werden de activiteiten voortgezet in de grote tent. Omdat alle deelnemers een bouw pakketje van een Delta Lightra hadden gekregen waar voor aanstaande vrijdag een wedstrijd staat gepland werd er driftig gebouwd tot in de late uurtjes.

Concours d'Elegance

Onder ideale weersomstandigheden werd op zondagochtend het traditionele Concours d'Elegance gehouden. En kleine drukfout in de nummering zorgde voor wat verwarring zodat er twee winnaars waren in de categorie helikopters. De uitslag van de mooiste kisten, beoordeeld door het publiek:

(Elecro)zweef: Otto Post
Motorvliegtuigen: Richard Huizer
Helikopters: Laurens Thomas en Paul Ravensbergen



Beide winnaars in de heliklasse drukken hun gevoelens over de overwinning uit.



Sittard 7 augustus 2011

Eerse brevetten gevlogen

Het kamp is nog geen dag oud en de eerste twee brevetten zijn alweer gevlogen. Het eerste kampbrevet van 2011 werd gehaald door Paul Ravensbergen. Hij vloog met succes af voor zijn heli-brevet. Het tweede brevet is voor Bastiaan Geluk, die na vele jaren afwezigheid weer kampdeelnemer is. Hij haalde zonder problemen zijn motor-brevet. Heren, van harte gefeliciteerd en hopelijk zijn jullie een inspiratie voor velen.

Relaxen in Limburg

Het zonnetje liet zich op de eerste dag van het kamp met enige regelaat zien en nodigde uit tot een lekkere relaxte dag op het vliegveld. Dat het hemelsblauw van de kampshirts het goed doet bij het gras van het vliegveld, bewijzen de heren uit Leiden op de onderstaande foto, hoewel de witte buik van Fedde behoorlijk contrasteert.

