

Kampkrant 2006 -3

dinsdag 8 augustus 2006

Luxe

Het zijn tegenwoordig al lang niet meer de kampen van vroeger die de ouderen onder ons nog in het geheugen bewaard hebben, waar we kampeerden in veelal en veelvuldig lekkende tenten, door het kampeercentrum voor ons opgezet (de mooie behuizingen waar men tegenwoordig mee op kamp verschijnt, bestonden toen namelijk nog niet eens laat staan dat alle kampdeelnemers zich zelf zo'n luxe tentgeval konden permitteren en meebrengen).

En dan het eten..... brood en beleg werd aangevoerd op een karretje en naar een geïmproviseerde eettent met schragentafels en banken gebracht. Als je bij je boterham thee wilde kon je die met een soeplepel scheppen uit een grote pan. De "warme" maaltijd kwam uit de centrale keuken op het kampeercentrum en werd in (niet eens thermo)-gamellen aangevoerd



De Zweedse dames (again)

Het mysterie van de Zweedse dames is gisteren wel opgelost maar helaas niet tot ieders tevredenheid. Dit is te danken aan de heer Cadée, die wel vaker zijn afspraakjes wat vaag schijnt te maken. Dus een ieder, die maandagavond nu eindelijk de dames hoopten te mogen bewonderen, kwam bedrogen uit. "Ze"

en door de staf verdeeld. 's Avonds was er warme chocolademelk en kon je een boterham smeren van het brood en beleg dat van het ontbijt en de lunch was overgebleven.



Nee, dan naar het kamp van 2006 op Parc Spelderholt: de ene tent nog luxer en mooier dan de andere, volkomen waterdicht, geen ordinaire houten tentpalen meer maar moderne en flexibele glasfiber tentstokken. De "bouwschuur" van toen is nu een modern en van alle gemakken



stonden wel "ingespannen" op ons te wachten na het avondeten maar vanwege de vage afspraken waren er dus twee blonde merries gestuurd in plaats van twee blonde schonen. Fedde je wordt bedankt !



voorzien clubhuis, bestaande uit diverse gebouwen en ruimten, geworden en de diavoorstelling 's avonds met plaatjes van schaalmodellen van het een of andere WK-schaal is vervangen door een super de luxe flight simulator met beamer. De maaltijden..... Nou ja, wat kunnen we er nog van vertellen? Een ontbijt/lunch buffet met van alles en nog wat d'r op en d'r an en een aan tafel uitgeserveerd meer gangen diner waar geen enkel restaurant zich voor zou hoeven schamen. En dat alles is te genieten in een heus restaurant aan fraai gedekte tafels met een gemakkelijke stoel. Kortom, genieten dus.

Het vliegen op een zanderig heide-terrein, zoals dat vroeger was is thans vervangen door een prima geprepareerd veld met voldoende obstakelvrij luchtruim en plaats voor meerdere vliegbedrijven naast elkaar.

En als we 's avonds na het vliegen in het kamp terug komen kunnen er fricandellen, kroketten, tosti's en andere lekkernijen besteld worden aan de bar, waar ook een koel (fris)drankje, wijntje of biertje verkrijgbaar is.

Die goeie ouwe tijd ?????? aan me hoela.....het was voor toen aardig en gezellig maargeef mij toch maar 2006 op Spelderholt te gast bij de ARMC.....

Programma wijzigingen / aanvullingen

Het 1e deel van de Limbowedstrijd die gisteravond vanwege de slechte weersomstandigheden moest worden afgebroken, zal worden ingehaald: **VANMIDDAG** vanaf 16.00 uur. We starten opnieuw en de scores van gisteravond vervallen. Er moet wel achter mekaar worden gestart omdat we om half 6 alweer aan tafel moeten zijn.