

Kampkrant 1



Kamp van start

Het Tweede Nationaal Modelvliegkamp, georganiseerd door de gelijknamige stichting, is van start gegaan. Op zaterdag 7 augustus 2004 verzamelden zich ongeveer 40 deelnemers bij de poort van de Nederweertse Modelvliegclub, die ons dit jaar gastvrijheid biedt.

Alleen al het denken aan een hele week vliegen op dit kamp werd een der deelnemers reeds snel te veel. Een klein schoonheidsslaapje heeft hem er echter snel bovenop gebracht. Bovendien is de catering krachtig, gezond, voorzien van voldoende vitamines en mineralen en een opbeurend woord van de kampleiding. Vooral het onderdeel corvee mag rekenen op warme belangstelling van de deelnemers.

Er is een aantal nieuwe deelnemers, we heten hen van harte welkom. Dit welkom geldt uiteraard ook voor de 'oude rotten' in het kampgedoe. Een week lang onbekommerd vliegtuigen overall, in je oren, in je ogen, in je gedachten, maar bovenal in je hart! (Diepzinnig he?)

We hopen op een zeer geslaagd evenement met vele happy landings.



Eerste winnaar

De eerste winnaar van het modelvliegkamp heeft zich reeds gemeld, na een bloedstollende keuring en beoordeling tijdens het traditionele concours d'elegance, waarbij de jury er niet onder uit kon, de kwaliteit van de toegezegde wijn op waarde te schatten, zodat zij wel moest overgaan tot het creatief bewerken van de juryrapporten in die zin dat Edwin Willemse, na het meerdere malen benadrukken van de uiteraard hoge en onbetwiste kwaliteit van de door hem ingezonden gele Piper, waaraan hij volgens eigen zeggen meer dan zeven jaar heeft gewerkt, nachten meegerekend (en dat is een bijzonder zware opdracht voor hem geweest, zo begrepen wij uit monde van zijn lieflijke (v)echtgenote, Hilly Willemse) waarna niets de jury meer in de weg stond om unaniem over te gaan tot de beslis-sing het ingezonden modelvliegtuig uit te roepen tot model van het jaar en daarmee tevens van dit kamp, waarna de beker aan een

uitzinnige winnaar werd overhandigd en de jury zich achter de schermen tegoed lijkt te hebben gedaan aan de aan hen overhandigde steekpenningen, zoals eerder in deze volzin werd gemeld, maar waarmee niet is gezegd dat de hoofdprijswinnaar niet

op de voet werd gevolgd door de nummer één van het jaar ervoor en door zeer verbaasd kijkende en zwaar fronsende Felix Kettenis uit Leiden met zijn knalrode met witte strepen afgebiesde model van duidelijk onbestemde soort.



Weer of geen weer

Daar gaan we weer. Het kamp is weer erg mooi begonnen. Maar ja, wat wil je in NederWEERt. Zaterdag was het weer aangenaam. Iedereen kon zijn tentje in het geweer brengen. De zondag deed zijn naam weer eer aan. Het was puffend heet en het weer liet ons wederom niet in de steek, hooguit een zonnesteek dan. Vandaag maar weer eens opgebeld naar het weerstation. Daar had men minder weer in petto. Sterker nog, het mooie weer leek uitverkocht. Maar er komt weer een nieuwe zending aan. Kortom, we weten het weer niet.

HLG

Op maandag werd de eerste vliegwedstrijd gehouden. Een kleine tien deelnemers begaven zich in het wedstrijdgeweld en streden met elkaar om de felbegeerde beker met de palmettes.

Er moest een zweefvlucht worden gemaakt vanuit een handworp waarbij de duur minimaal 200 seconden moest zijn.

Winnaar was Martijn van Doesburg, die net als vorig jaar het grootste aantal overwinningen op het kamp weer op zijn naam wil gaan zetten.

Nummer twee was Bas Haasnoot, onze eeuwige tweede, en op een derde plaats won Richard Gerrits een tangetje wat hij node kon gebruiken om de verpakking van datzelfde tangetje te kunnen openen.

Live muziek



Om de echte kampsfeer er in te brengen heeft kampnovice André Sierkstra zijn gitaar en warmgebronsde stemgeluid meegenomen en vergastte de deelnemers op een lied.

Prijsvraag

Eén consumptie naar wens voor degene die het juiste antwoord kan geven op de volgende vragen:

In welk jaar werd het thermiekhaakje uitgevonden?

Waar wordt balsahout van gemaakt?

Schat het gemiddelde gewicht van de kampleiding.

Hoe vaak komt het woord 'weer' voor in deze kampkrant.

Waar bevindt zich het kruiskopschroevendraaiertje op onderstaande foto?

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Klachten kunnen alleen in een vuilniszak worden aangeleverd bij de kampleiding.



De kampleiding schittert!

Zelden werd een kamp georganiseerd waarbij zo in detail alles was vastgelegd met betrouwbare leveranciers die kwaliteitsproducten leverden tegen een zeer concurrerende prijs. Dat moet het werk zijn geweest van een geslepen en geniaal onderhandelaar die zijn vak verstaat!

Bezien we daarnaast de werkelijk perfecte timing waarmee alles ogenchijnlijk eenvoudig en vanzelfsprekend verloopt, dan komen wij tot de conclusie dat er naast die onderhandelaar een geniaal manager en stimulator moet rondlopen. Het gemak waarmee grote problemen tot nutteloze niemandalletjes worden

teruggebracht is van een verbluffende eenvoud. Zelfs het weer dat eventjes roet in het eten dreigde te gooien werd onmiddellijk gebruikt om in positieve zin boodschappen te kunnen doen, publicaties het licht te doen zien en om het ongedierte, zoals daar zijn muggen, motten en coxjes de nek om te draaien.

Van ochtend tot avond worden de deelnemers in de watten gelegd middels een volledige en prompte verzorging van de inwendige en uitwendige mens. Zelfs staan 40 Zweedse dames op het programma. Meer informatie over dit item zal in een volgende krant verschijnen.